

KERKKLOKJE VAN 21 MAART 2023 (nr. 6)



Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.

Parochiebureau voor vragen en intenties op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie. Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo

Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl

MISINTENTIES VAN 26 MAART t/m 8 APRIL 2023

Zondag 26 maart 9.30 uur H. Mis (met live streaming).

Intentie:

- jrd. ouders Mathieu en Arnoldina Habets-Martens (stg)

Maandag 27 maart 09.00 uur: H. Mis.

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst

Vrijdag 31 maart 09.00 uur H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 2 april 9.30 uur Palmzondag Voorstellingsmis (met live streaming).

Intenties:

- Elly America (stg);

- jr. Harie Keulen, tevens voor Bertha Keulen-Meertens en schoonzus Riet Meertens

Maandag 3 april 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag .

10.30 uur: kinderkrusweg

15.00 uur: Kruisweg.

Zaterdag 8 april 19.00 uur: Paaswake

1. THEMA: Onze hoop wederom bevestigd



Het overkomt ons allemaal wel: dat we aan een graf staan, omdat we een geliefde aan de dood verloren. Wat een pijn doet zo'n verlies, welke heftige emoties kunnen ons dan beroeren! Tegenover de dood voelen we ons machteloos. Grote vragen dringen zich op, die nauwelijks te beantwoorden zijn. Komend weekend horen we in het evangelie dat Jezus aan het

graf staat van een geliefde vriend: Lazarus. Lazarus is ernstig ziek en zijn zussen, Martha en Maria sturen iemand naar Jezus met de boodschap: "Heer, uw vriend is ziek".

Wat zouden wij doen als we horen dat iemand van wie je houdt, ziek is? Wellicht een overbodige vraag: je maakt je agenda even schoon en probeert hem of haar te bezoeken. Hoeveel mensen zijn er niet, ook in onze tijd, die tijd vrij maken om zieken te bezoeken: vrijwilligers van de Zonnebloem, van de KBO, maar ook leden van de vereniging waarvan hij of zij lid is. Misschien bent u zelf wel een van hen.

Wat doet Jezus als hij hoort dat zijn vriend ernstig ziek is? Jezus blijft nog twee dagen op de plaats waar Hij is. Vreemd hè? Waarom gaat Hij niet direct? Want de afstanden

moesten te voet worden afgelegd en kost sowieso al dagen. Jezus heeft hier echter een reden voor. Jezus heeft zich moeten inhouden om niet direct naar zijn zieke vriend te gaan. Zo sterft Lazarus enkele dagen later aan zijn ziekte. Als Jezus eerder naar hem was gegaan, had Hij hem kunnen redden. Maar het moest zo gaan. Uiteindelijk komt Hij vier dagen na zijn dood pas aan bij zijn graf. Hij worstelt dan met zijn emoties, Hij is verdrietig en huilt over de dood van zijn vriend. Toch zal iedereen Gods heerlijkheid zien en horen en wekt Hij Lazarus uit de doden op.



Het is een min of meer een voorafbeelding van wat met Jezus staat te gebeuren. Eerst het kruis en de dood en vervolgens de opstanding ten leven met Pasen.

Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke 1^e donderdag van de maand van 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open voor een kaarsje of gebed. Ook mogelijkheid voor een gesprek in de kerk met pastoor Geilen.
- maandag 3 april 20.00 uur: doopvoorbereiding
- vrijdag 7 april 10.30 uur: kinderkrusweg
- vrijdag 7 april 15.00 uur: Kruisweg.

3. ONTMOETEN

Tegenwoordig moet je veel zaken regelen, zoals betalingen, via pc of laptop, dus via internet. Veel mensen doen dat, maar er zijn in Nederland 2,6 miljoen mensen die dat niet kunnen: digitaal bankieren, vooral ouderen, maar ook laaggeletterden (mensen dus, die niet goed kunnen lezen of schrijven).

Ik heb ook wel eens problemen met de computer en smartphone, maar ik kan te rade gaan bij mijn twee zonen en vijf kleinkinderen. Ze wonen in de buurt, in Sittard. Ik weet dat veel mensen, onder wie ouderen, die mogelijkheid niet hebben.

Vroeger ging je naar de plaatselijke bank, waar een vriendelijke bankmedewerk(st)er je

kon helpen, naar de huisarts, waar een doktersassistente je hielp bij het maken van een afspraak of het verlengen van een recept. Je betaalt in de supermarkt bij de kassa via een medewerkster van de super in plaats van een zelfkassa, die onlangs in de supermarkt zijn verschenen.

Je maakt via internet afspraken voor een consult bij de huisarts en je doet je betalingen via je pinpas of via internet. De medewerkers, die je daarbij vroeger hielpen, zijn er niet meer (bank) of mindere mate (bij huisarts en in supermarkt).

Deze strategie noemen ze heel mooi automatisering en efficiency. De vroeger bekende uitspraak: "Er gaat niets boven Groningen" was regelmatig te horen op radio en televisie, maar ik zeg als variant op deze historische uitspraak: "Er gaat niets boven een persoonlijk contact bij mensen die iets samen moeten regelen."

Persoonlijke contacten zijn verdwenen en we gaan zakelijk en "op afstand" allerlei zaken regelen. Bel je naar een instantie, dan krijg je een keuzemenu en ga je in de "wachtstand", want er zijn nog andere wachtenden voor u. Op de computer of laptop moet je ook bepaald acties verrichten zonder dat je een medewerker te hulp kan schieten.

Als vrijwilliger ervaar ik bijna dagelijks, hoe belangrijk persoonlijk contact is en je daar tijd neemt om te luisteren naar wat de ander beweegt of wat hem/haar dwarszit. Zal de tijd terugkeren, waar het contact van mens tot mens weer helemaal "in" is? Ik waag het te betwijfelen, maar ik probeer als gewone oudere en vrijwilliger het gesprek "van mens tot mens" te blijven gebruiken in een ontmoeting van mens tot mens, zolang ik daartoe in staat ben.

Jan Janssen

4. MUZIEKARCHIEF BAVOKOOR

Omdat ik vermoedde dat het Bavokoor over veel muziekstukken beschikt, maakte ik een afspraak met Hub van Oppen. Hij is bestuurslid van het koor en heeft het muziekarchief in zijn portefeuille.



"Eerst lagen alle stukken in een kast op het oksaal. Hier heb ik verandering in gebracht. Mijn zoon Edwin, ook koorlid, zorgde voor een archiefkast voor hangmappen, die nu in de doopkapel staat. Samen hebben we de mappen gebruiksklaar gemaakt met een index van alle beschikbare stukken.

Er is een indeling gemaakt voor kerstmuziek, missen en overige muziek. We hebben 30 meerstemmige missen in ons archief, 47 mappen met kerstliederen en 164 'overige' mappen. Elke map bevat genoeg muziekbladen voor alle koorleden en voor alle stemmen (tenor, bas, alt, sopraan). Vroeger hadden we rond 60 leden maar nu, na het coronatijdperk, helaas nog maar 27: 16 dames en 11 heren. Het koor treedt 12 keer per jaar op. We repeteren nu voor de mis van halfvasten en de paasmis. Ik zorg dan dat ieder lid voor de repetities de

benodigde muziek ter beschikking heeft, die ieder opbergt in zijn/haar uitvoeringsmap. Die worden bewaard in een kast in de bovenzaal van het Trefcentrum waar we repeteren. Elke donderdag is daar repetitie o.l.v. Anouk Verhesen. Nieuwe leden zijn welkom!"

Mariet de Visser

5. VASTENBRIEF BISSCHOP: 'De beste en slechtste van alle tijden'

"Wij worden steeds uitgedaagd om voor de gemakkelijkste weg te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van Hem losraken, kiezen we misschien wel net voor de verkeerde weg. Dat schreef (de ernstig zieke) bisschop Harrie Smeets in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die in alle kerken in Limburg werd voorgelezen.

In zijn brief citeert bisschop Harrie Smeets de Engelse auteur Charles Dickens, die zijn boek 'Het verhaal van twee steden' begon met de zin 'It was the best of times. It was the worst of times'. De bisschop wil daarmee aangeven dat wat op het eerste gezicht het beste lijkt wel eens het slechtste zou kunnen zijn en wat slecht lijkt wel eens goed zou kunnen zijn. Hij sluit hiermee aan bij de evangelielezing van de Eerste zondag van de Veertigdagentijd, waarin verteld wordt dat de duivel Jezus probeerde te verleiden.

Waar het in dat verhaal om gaat, is volgens Mgr. Smeets dat ook Jezus menselijke verleidingen heeft ondervonden. Hij werd verleid om zijn eigen God te zijn, om de Schriften naar zijn hand te zetten en zijn eigen spoor te trekken, schrijft de bisschop.

"Jezus kreeg de verleiding voorgelegd om de band met de Vader los te laten en zijn macht uitsluitend te gebruiken voor zijn eigen verlangens en behoeften. Het lijkt op onze tijd. Ook wij worden steeds uitgedaagd om voor de gemakkelijkste, de beste, tijd te kiezen. Maar als wij daarbij God vergeten en van hem losraken, kiezen we misschien wel net voor de slechtste tijd."

6. WIE HELPT MEE?

Op dinsdag 28 maart om 13.30 uur wordt er in de kerk het koper weer gepoetst.

Op donderdag 30 maart om 10.00 uur wordt de kerk gepoetst.

WEET U DAT:

- foto's van het vormsel te zien zijn op www.bavonuth.nl?
- op donderdag 30 maart om 22.15 uur op NPO2 door de EO een documentaire, gemaakt door Gabriëlle Provaas uit Schimmert, **over pastoor Van Oss** met de titel "Meneer Pastoor" wordt uitgezonden?
- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?
- Judith van Judith's BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar zorgt?

CITAAT:

Wie met modder gooit, verliest grond.