

## KERKKLOKJE VAN 10 JANUARI 2019



**Pastoor Geilen** tel. 045 5241208  
**Kapelaan Amal** tel. 06 84885884  
**Koster H. v.d. Berg** tel. 045 5242134

**Parochiebureau voor vragen en intenties** op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie.  
Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.  
(Op vrijdag is pastoor Geilen aanwezig.)

**Bankrekeningnummers:** Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo

**Klussendienst:** De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 9.30u.-10.30u.

**Ziekencommunie/ziekenbezoek:** Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u dit nummer bellen.

**Website:** [www.bavonuth.nl](http://www.bavonuth.nl)

**Facebookpagina:** Parochies Nuth en omstreken.

**E-mailadressen:** [pastoor@bavonuth.nl](mailto:pastoor@bavonuth.nl); [kapelaan.amal@bavonuth.nl](mailto:kapelaan.amal@bavonuth.nl);  
[secretariaat@bavonuth.nl](mailto:secretariaat@bavonuth.nl); [redactiekerkklokje@bavonuth.nl](mailto:redactiekerkklokje@bavonuth.nl).

### MISINTENTIES VAN 12 t/m 25 JANUARI 2019

**Zondag 13 januari (Dames) 09.30 uur voor:**

- Sibilla Zeijen-Conjaerts wegens 85e verjaardag (ofg);
- jrd. Nico Janssen, tevens vanwege zijn verjaardag.

**12.00 uur: "Poolse mis"**

**Maandag 14 januari 09.00 uur**

**Woensdag 16 januari 09.00 uur**

**Vrijdag 18 januari 09.00 uur**

**15.00 uur:** uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

**Zondag 20 januari (Schola) 09.30 uur voor:**

- ouders Spaetgens-Coenen en kinderen Louis, Tiny en Pierre;
- schoonzoon Giel Ackermans;
- Martin Bemelmans, en ouders en schoonouders;
- 11e jrd. Piet Nijsten (Stegelstraat);
- zeswekendienst René Sevriens

**12.00 uur: "Poolse mis"**

**Maandag 21 januari 09.00 uur**

**Woensdag 23 januari 09.00 uur**

**Vrijdag 25 januari 09.00 uur**

**15.00 uur:** uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

### 1. THEMA: DE HEMEL GAAT OPEN.

De feestdagen rond Kerst en Oud en Nieuw zijn voorbij. We zitten midden in januari. Velen vinden dit een akelige, lange en saaie maand. Het is winter, het is kil en koud, het is donker. Dagenlang kan het grijs zijn door een onafgebroken wolkendek dat zich over ons uitstrekt – om somber en depressief van te worden. Maar wat een wonder als de wolken ineens openbreken en de zon gaat schijnen. Dan zie je iedereen opleven! Komend weekend gaat de hemel open. We vieren het feest van de Doop van onze Heer. Jezus wordt door Johannes gedoopt en vanuit de hemel klinkt een stem, een stem die klinkt als muziek in de oren! Een moment van belang, voor Jezus, en voor ons: de hemel wordt geopend. Alleen God kan voor ons de hemel openen. Wij mensen kunnen van alles, maar

de hemel openen – dat doet God. Wij kunnen God wel helpen zodat Hij de hemel opent. Als Jezus gedoopt is, zo vertelt Lucas, is Hij aan het bidden.



Bidden doet de hemel opengaan. Op het moment dat Jezus gedoopt wordt en aan het bidden is, wordt de hemel geopend en daalt de heilige Geest als een duif op Hem neer en klinkt de stem: 'Jij bent mijn Zoon, mijn geliefde, in jou vind Ik vreugde.' En het is alsof tegen de hele wereld gezegd wordt: 'Kijk, dit is Hem, mijn Zoon.' Voor Jezus is dit moment in ieder geval beslissend. Van nu af weet Hij zich bekrachtigd in zijn roeping om onder de mensen de boodschap van Gods barmhartigheid te verkondigen. Zo laat God bij iedere doop zijn stem horen en zegt: 'Jij bent mijn welbeminde, Ik zie je graag, jij bent een mens naar mijn hart.'

*Pastoor Jan Geilen*

## **2. PAROCHIEAGENDA**

- elke donderdag van 15.00-16.00 uur: mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen of gewoon een gesprek in de kerk met pastoor Geilen.
- **vrijdag 18 januari 2019 om 19.30 uur: vrijwilligersavond in het Trefcentrum voor alle parochievrijwilligers met hun partner**

## **3. VOORUITGANG**

Elke industriële revolutie heeft tot oorlogen geleid. Dit is een gedurfde stelling, maar toen ik hier over nadacht zag ik een zekere logica. Het begon met de uitvinding door Alfred Nobel van dynamiet in 1866, oorspronkelijk voor in de mijnbouw, maar al snel toegepast voor andere doeleinden, om er mensen mee uit te schakelen. We maken een sprongetje. De 1ste Wereldoorlog was voornamelijk een loopgravenoorlog, maar er werden al onderzeeboten in dienst genomen met de beruchte torpedo's. Het was de revolutie van de elektronische communicatie. Heel wat uitvindingen hebben tussen 1850 en 1910 plaatsgevonden met als triest hoogtepunt deze vooruitgang in te zetten als vernietiging. Met de voortgang naar de 2e Wereldoorlog werden er vliegtuigen ingezet, geweldig voor op vakantie en goederen, om zieken te vervoeren en families te verenigen. Maar wat gebeurt, het vliegtuig wordt gebruikt als bommenwerper. We maken weer een sprongetje. We zitten nu anno 2019 aan het begin van de 4e industriële revolutie, deze is progressief en niet lineair zoals de vorige m.a.w. deze gaat sneller en wat gebeurt er? Weer hetzelfde verhaal, de IT-ontwikkeling die heel veel goeds kan brengen, wordt overschaduwed. Bijna dagelijks op het nieuws: datalekken, ddos aanvallen, verkiezingen manipuleren en als laatste de cyberoorlogen, landen die dit via computers uitvechten. Is dit de vooravond van de 3e Wereldoorlog als je kijkt naar de statistieken van technologische sprongen en daarmee gepaard gaande frictie in de wereld. Laten we ons richten op Mars, voor mij een zinloze bezigheid, de maan hebben we al achter ons gelaten en wat gaan we dan op Mars zoeken? Maar als dit speeltje voor de machthebbers een equivalent van strijd is, laten ze het dan maar in de ruimte uitvechten en niet hier op aarde ...

*Paul Koten*

#### 4. OVERLEDEN

Op 16 december is dhr. **Alphons Collaris** overleden (Hellebroek 82). Hij was geboren op 27 januari 1947. De avondwake was op 20 december en de uitvaartmis vond plaats op vrijdag 21 december waarna crematie. De zeswekendienst is op zondag 27 januari.

Op 19 december 2018 is mevr. **Addie Vonken-Ververs** (Bergerweg 15) overleden. Ze was geboren op 15 april 1954. De uitvaartmis vond plaats op 24 december waarna begrafenis. De zeswekendienst is op 3 februari.

Op 27 december 2018 is dhr. **Jan Brassé** overleden. Hij was geboren op 7 mei 1938 in Nuth. Hij werd herdacht tijdens de avondwake op 1 januari. De uitvaartmis was op woensdag 2 januari gevolgd door crematie. De zeswekendienst is op 24 februari.

#### 5. ACADEMIE ROLDUC OVER ONBAATZUCHTIGHEID

Hoe onbaatzuchtig zijn wij mensen? Hebben we echt wel eens iets belangeloos voor een ander over? Of speelt stiekem altijd een vorm van eigenbelang mee? Die vragen staan centraal tijdens de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 11 januari over 'onbaatzuchtigheid in de gedragseconomie'.

Onderzoekster Dr. Drs. Marjolein Harmsen-van Hout doet aan de universiteit van Aken onderzoek naar altruïsme. Tijdens de lezing voor Academie Rolduc vertelt zij over haar onderzoek en de factoren die mensen meer of minder onbaatzuchtig maken. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre dit in lijn is of juist haaks staat op het christendom. Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur.

Aanmelden vooraf is gewenst.

#### 6. INLOOPDAG VOOR MANTELZORGERS

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Het thema voor deze maand is "Openen van het nieuwe jaar!"

Gezellig samen het nieuwe jaar inluiden en alles wat er verder ter tafel komt.

Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis.

Datum: **16 januari a.s.** om 10.00-12.00 uur in het Zorgcentrum Op den Toren, Valkenburgerweg 67, Nuth.

Kijk voor meer informatie op [www.mantelzorgparkstad.nl](http://www.mantelzorgparkstad.nl)

Telefoonnummer: 045-2114000. Email: [info@mantelzorgparkstad.nl](mailto:info@mantelzorgparkstad.nl)

#### 7. BOEK OVER H. PATER KAREL HOUBEN

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Pater Karel Houben, op 3 juni 2007 verscheen in Roermond het boek '**Helende handen, een leven in context**'. De uitgave, met als subtitel 'Een geschiedenis van Pater Karel Houben in zijn en onze tijd' werd geschreven door drs. Peer H.M. Boselie, stadsarchivaris van o.a. de gemeente Sittard-Geleen.

Pater Karel Houben (1821-1893). Zijn geboortehuis, zijn kapel, zijn leven, de aan hem toegeschreven onverklaarbare genezingen; alles rond de mystieke Pater Karel staat momenteel in het brandpunt van de belangstelling. Het nu verschenen boek dient niet om nieuwe geheimen te onthullen, maar om belangstellenden antwoord te bieden op de vraag waarom niet alleen in zijn geboortedorp Munstergeleen en in Ierland (Dublin), het land waarheen hij geroepen was, zijn naam verankerd is.

Over het rijke leven van Pater Karel Houben, zijn jeugd, zijn omgeving, zijn roeping, zijn bijzondere gaven en de laatste, ziekelijke jaren voor zijn dood gaat het prettig leesbare boek 'Helende handen, een leven in context'. Het boek is voor belangstellenden extra interessant omdat het door de auteur rijkelijk is voorzien van historische foto's en documenten, uit Nederlandse en Ierse archieven, wat de sfeer en de tijdgeest, de juiste 'context' zoals de auteur aangeeft, zeker ten goede komt.

Verkrijgbaar bij Carolushuis: : "**Helende handen, een leven in context**".

Prijs: € 15,90 [www.carolushuis.nl](http://www.carolushuis.nl)

**WEET U DAT:**

- de doordeweekse missen plaatsvinden in de sacristie?
- vanaf januari 2019 de mis op zaterdagavond vervalt?
- u intenties voor de periode 26/1 t/m 8/2 u kunt opgeven tot 18 januari?

**CITAAT:**

Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.  
(Toon Hermans)