

Vieringen komende tijd en met Goede Week en Pasen.

Beste parochianen,

Jullie hebben allemaal de verdere beperkende maatregelen van onze regering vernomen. We hebben nog niet een volledige *lock down* (afgeslotenheid), maar het komt er dicht in de buurt. Pastoor Dölle en ik hebben het volgende besloten met betrekking tot de vieringen door de week en in het weekend:

Deze vieringen en ook de aanbidding zijn vanaf zaterdag 28 maart geheel besloten en niet meer toegankelijk voor andere gelovigen, alleen de priesters en strikt noodzakelijke assistenten. We zullen ervoor zorg dragen dat alle vieringen, ook de aanbidding, worden uitgezonden via YouTube of internet.

U kunt thuis met uw persoonlijk gebed verbonden zijn met de biddende priesters in de kerk. Tijdens al deze diensten zullen de aangebrachte intenties van alle parochies aan God worden opgedragen.

Vanaf het weekend 28/29 maart:

Zaterdag om 19.00 uur H. Mis in Nuth.

Zondag 10.00-11.00 uur uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

Zondag 11.00-11.30 aanbidding en aansluitend H. Mis in Hulsberg

Palmzondag

Zaterdag 19.00 uur H. Mis in Nuth

Zondag 11.00 uur H. Mis in Hulsberg

Palmtakken worden in beide kerken gezegend en over de overige kerken verdeeld waar ze kunnen worden opgehaald.

Witte Donderdag:

19.00 uur H. Mis in Wijnandsrade

Goede Vrijdag:

15.00 uur Kruisweg in Nuth en Hulsberg

19.00 uur Kruisverering in Hulsberg

Paaswake:

19.00 uur H. Mis in in Nuth

1e Paasdag:

11.00 uur H. Mis in Hulsberg

2e Paasdag:

11.00 uur H. Mis in Vaesrade

Doordeweekse vieringen:

Iedere dag zullen pastoor Dölle en ik in één van onze kerken de H. Mis opdragen voor het zielenheil van onze vier parochies. Deze missen zijn vanaf maandag 30 maart niet meer openbaar, dus u kunt niet naar de kerk komen om de H. Mis bij te wonen. Ze worden niet uitgezonden via YouTube of internet, maar u kunt u thuis aansluiten bij onze vieringen met uw persoonlijk gebed. Zo vormen we een keten van gebed om het corona virus uit te bannen.

Veel sterkte en Gods zegen voor u allen en uiteraard een Zalig Pasen.
Pastoor Jan Geilen